

Van het Bestuur



We zijn dankbaar dat we in 2019 weer mooi werk hebben kunnen doen voor onze broeders en zusters in Wit-Rusland. Mede dankzij de inzet van onze vrijwilligers, jullie giften en jullie gebeden maar bovenal door de zegen van onze Heere.

Wij wensen een ieder een gezegend nieuw jaar toe.

In Hem verbonden, André en Christine Boele

Terugblik 2019

Reis in juli



Begin juli gingen wij met het vliegtuig naar Wit-Rusland om de verschillende kinderkampen en al onze bekenden te bezoeken. De reis verliep zeer voorspoedig. We landden op Minsk airport en werden daar opgehaald door Inna, onze tolk en Andrej van het kindertehuis Love for kids in Minsk.

Het echtpaar Andrej en Varya is zeer begaan met weeskinderen en kinderen die doof zijn en zij vangen beide groepen op in het kindertehuis. In het tehuis was de wasmachine kapot gegaan. Namens de stichting hebben wij twee nieuwe wasmachines kunnen sponsoren.

Op verschillende plekken hebben wij kinderbijbels uitgedeeld. Te beginnen aan voorganger Walera (foto) die de hele zomer kinderkampen organiseert in de omgeving van Pruzhany (zuid-west Bealrus). Er is één terrein wat algemeen dienst doet als een soort campingterrein, vergelijkbaar met het kamp in Berezino. Daar worden door de kerk tenten neergezet. Dit jaar hebben wij de kerk van Walera ook gesponsord met 60 luchtbedden en 3 pompen. Tevens worden er kinderkampen gehouden op het grasveld naast een kerkje in twee kleine dorpjes. Kinderen die in de zomervakantie bij opa en oma op het platte land logeren zijn heel blij met wat afleiding en komen heel graag naar deze kampen. Vandaar dat deze zonder enige reclame goed bezocht worden.



• NIEUWSBRIEF 1 – januari 2020 •



In Berezino mochten we weer mee helpen aan het opzetten van 'het kamp aan de rivier'. Daar waar jonge mensen naast plezier en vrije tijd hebben, iedere dag het Evangelie te horen krijgen. De plek aan de rivier die al jaren door de kerk van voorganger Nikolai gebruikt wordt, was bezet. Nikolai was erg verdrietig dat hier geen tenten opgezet konden worden. Na een nacht van gebed, kwam er een mooiere nieuwe plek beschikbaar. De tenten werden opgezet, luchtbedden opgepompt en samen met slaapzakken in de tenten gelegd.

Na afloop van deze arbeid hebben wij met alle helpers gezamenlijk op die plek gegeten. Tijdens het kamp heeft André nog een Bijbelstudie mogen geven.

In het kamp in Pribor waren kinderen uit Bychov en Mogilev uitgenodigd. Het grootste deel van de kinderen is wees. We hebben Natasha (waar wij in de eerdere nieuwsbrieven over schreven) weer ontmoet. Zij was één van de leiders in het kamp. Zij had naast een paar van haar eigen kinderen, de aan haar en haar man toevertrouwde weeskinderen bij zich (foto). De stichting ondersteunt dit kamp al vele jaren en sinds een paar jaar ook Natasha's gezin met goederen en financiële bijdragen.



Net als vorig jaar hebben wij ook weer hobby les gegeven aan de kinderen in het kamp. De kinderen vinden het helemaal geweldig om 3D kaarten te maken.

Warm House en Gaarkeuken

In Pribor, op het kinderkamp terrein, is het 'Warm House' gestart in oktober. Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief wonen er 17 mensen. Het zijn oude dorpsbewoners die niemand hebben om voor hen te zorgen. Zij laten hun sobere, koude huisjes achter om de winter warm te kunnen doorbrengen. Op zondag wordt er een dienst gehouden in het huis. Rond dezelfde tijd is de gaarkeuken van start gegaan in Mogilev. Elke dag krijgen 60 arme mensen een warme maaltijd, de gaarkeuken zal open blijven tot en met april 2020. Ook deze activiteiten worden ondersteund door onze stichting met hulpgoederen en financiële sponsoring.

Vooruitblik 2020

Transport in januari

Op 18 januari gaan we met ±15 vrijwilligers een vrachtwagen van zo'n 100 m3 laden. Ongeveer 1400 dozen vol met kleding, schoenen, linnengoed etc., die de afgelopen 7 maanden zijn ingepakt gaan dan maandag 20 januari op weg naar Mogilev.

Wij hopen het komende jaar met alle vrijwilligers heel veel dozen te kunnen inpakken voor de mensen in Wit-Rusland. Daarnaast willen wij in de zomer de kampen bezoeken in Wit-Rusland en met de door u gegeven giften en de inkomsten uit oud-papier, kinderbijbels te verspreiden en de kampen financieel mede mogelijk te maken.