



## Van het Bestuur

In de voorbije winter is er zowel in Wit-Rusland als in Nederland veel werk verricht voor de Heere.

In Mogilev draaide van half oktober tot half april de gaarkeuken en in Pribor ( op het kinderkampsterrein) was het Warm House geopend. Hier vond een aantal ouderen (foto) die in de omgeving wonen en in tochtige koude huisjes wonen een warme haven. Ook werd een aantal gehandicapte kinderen uitgenodigd die een dag in het zonnetje werden gezet en een rugtasje als cadeau mee naar huis kregen. De kinderen waren erg blij.



In Soest hebben we het hele jaar door kleding en goederen ingepakt. In maart en april kwam weinig kleding binnen, zodat vrijwilligers een paar keer zijn afgebeld, maar we zijn erg blij dat we weer iets meer binnen krijgen. Mocht u uw kledingkast nog op moeten ruimen, denkt u alstublieft aan ons! Onlangs hebben wij drie presentaties mogen houden over het werk van de stichting voor alle leerlingen van een basisschool in Amerongen. Zij gaan voor ons kleding inzamelen.

We zijn dankbaar dat we dit mooie werk kunnen doen voor onze broeders en zusters in Wit-Rusland. Mede dankzij de inzet van onze vrijwilligers, jullie giften en jullie gebeden maar bovenal door de zegen van onze Heere.

*In Hem verbonden, André en Christine Boele*

## Transport

Op 15 juni D.V. laden we weer een vrachtwagen met dozen vol met kleding, schoenen, linnengoed etc. We bidden dat de vracht veilig en wel aankomt in Mogilev.

## Kinderkampen

Vorig jaar konden we onverwachts in een dorp waar we nog nooit geweest waren 100 Kinderbijbels weggeven aan voorganger Walera (foto) die de hele zomer kinderkampen organiseert in Pruzhany. Dit jaar hopen wij hem weer te bezoeken en te zien waar hij de kinderkampen houdt. Hij organiseert de kampen in tenten op een terrein bij een meer. Tot nu toe gebruikte hij gewone matrassen voor de kinderen om op te slapen, maar dat is natuurlijk een ontzettend gesleep en niet ideaal. De stichting heeft 60 luchtbedden voor hem gekocht en twee douchetenten, één voor de jongens en één voor de meisjes om te douchen en om te kleden. We hopen dat dit materiaal hem op tijd voor de kampen van dit jaar zal bereiken.



In Berezino gaan we weer meehelpen aan het opzetten van 'het tentenkamp aan de rivier'.

We zullen de dennennaalden die overal op de grond liggen wegvegen (die worden later gebruikt om het vuur aan te houden, samen met meegenomen houtblokken). Tenten worden opgezet, luchtbedden opgepompt en worden samen met de slaapzakken in de tenten gelegd.



• NIEUWSBRIEF 1 –juni 2019 •

In het kamp in *Pribor* komen net als vorig jaar kinderen uit de omgeving van *Mogilev*. Voor een gedeelte zijn dat kinderen uit gezinnen die al naar de kerk (in *Mogilev*) gaan. Daarnaast komen er kinderen uit ongelovige gezinnen. We hebben gehoord dat zeven of acht kinderen die in het kamp waren ook daadwerkelijk naar de kerk zijn gekomen afgelopen jaar.



## Natasha



Misschien herinnert u zich nog dat wij vorige zomer Natasha en haar man bezochten, die in *Bychov* wonen. *Bychov* ligt in een gebied dat veel gevolgen ondervindt van de ramp met de kerncentrale van *Tsjernobyl*. Natasha en haar man zorgen voor een aantal weeskinderen die zij samen met hun eigen kinderen een liefdevol tehuis geven. Vorig najaar hebben zij weer twee kleine kinderen van ongeveer één jaar onder hun hoede gekregen. Natasha heeft kanker gehad en is gelukkig goed hersteld. Zij en haar man leven in zeer armoedige omstandigheden. Haar man heeft geen werk vanwege zijn gezondheid (en dus ook geen uitkering) en het enige 'salaris' dat het gezin ontvangt is het geld dat zij ontvangen van de overheid voor de zorg voor een aantal weeskinderen. Zij vinden het belangrijk dat de kinderen de Heere Jezus leren kennen en afgelopen jaar gaven zij een maandsalaris (€125) uit om vijf kinderen naar een Bijbelstudiekamp te laten gaan. Het afgelopen jaar heeft de stichting dit gezin ondersteund met goederen en financiële bijdrage.

## Reis in juli D.V.

Op 3 juli zijn wij van plan om met het vliegtuig naar Wit-Rusland te gaan om de verschillende kinderkampen en al onze bekenden te bezoeken. Dit jaar kunnen wij reizen zonder visum, aangezien de Wit-Russische overheid de regels voor bezoek van buitenlanders heeft versoepeld. We landen op Minsk airport en Andrej van het kindertehuis 'Love for kids' in Minsk pikt ons op. Het echtpaar Varya en Andrej is zeer begaan met weeskinderen en kinderen die doof zijn en zij vangen beide groepen op in het kindertehuis.

## Reisschema

Woensdag 3-7	Amsterdam-Minsk met vliegtuig, aankomst rond 15:00 uur
Donderdag 4-7	naar Malech, verblijf daar tot 8-7
Maandag 8-7	naar Berezino, kamp in de kerk
Dinsdag 9-7	kamp in de kerk (ochtend), middag naar Pribor
Woensdag 10-7	Pribor kinderkamp tot 14-7
Zaterdag 13-7	laat in de middag naar Berezino tot 17-7
Zondag 14-7	kerk Berezino/ opbouwen tentenkamp
Maandag 15-7	start tentenkamp
Woensdag 17-7	naar Minsk en vliegreis terug naar Amsterdam

---

• NIEUWSBRIEF 1 – juni 2019 •

---