



Van het Bestuur



Van 30 juni tot en met 15 juli jl. hebben wij weer een reis gemaakt naar Wit-Rusland. De planning was om daar drie kinderkampen te bezoeken, maar dat werden er vier. Meer hierover in deze nieuwsbrief.

*Dank voor jullie gebeden, inzet en gaven.
In Hem verbonden, André en Christine Boele*

Middels dit schrijven willen wij u vragen om te danken voor:

- de voorspoedige reis;
- de vele kinderen die tijdens de kinderkampen het evangelie mochten horen en dat zij hun leven overgeven aan onze Heere Jezus;
- ouders van kinderen die mee komen naar de kerk;
- dat wij dienstbaar mochten zijn en vrij konden getuigen van ons geloof.

Reis Wit-Rusland juli 2017

Vakantie Bijbelclub Berezino

Het eerste kamp dat we bezochten, was dat in de kerk in Berezino, van Nikolai Shpak. Dit kamp was weer druk bezocht. Vijf dagen lang bezochten gemiddeld 130 kinderen de kerk, terwijl 50 kinderen uitgenodigd waren. Vlak voordat wij naar Wit-Rusland vertrokken, kregen we te horen dat de hoofdsponsor van de kampen in Berezino zich teruggetrokken had. Wij mochten, namens onze sponsors in Nederland, voorzien in de grote nood, zodat er voor de kinderen drie maal per dag een maaltijd klaarstond. Dit natuurlijk ook dankzij de vele vrijwilligers van de kerk in Berezino die de maaltijden klaarmaken. In het kamp worden leuke spelletjes gedaan en de kinderen krijgen Bijbel les. Het thema voor de hele week was: 'verspreid het Licht'. Olga, de dochter van Nikolai, heeft alle voorbereidingen getroffen voor de kampen. Zij heeft een poos in het ziekenhuis gelegen omdat de tumor in haar hoofd opspeelde. De tumor heeft haar gezichts- en gehoorvermogen aan de linkerkzijde behoorlijk aangetast. Het is bijzonder dat ze vanuit haar geloof steeds de kracht en moed vindt om samen met haar man Sasha leiding te geven aan het hele zomerproject. Ze weet zich gesteund door broers, zussen, zwagers en schoonzussen. Haar kinderen draaien ook al mee. Olga hebben we financiële ondersteuning gegeven om medicijnen te kunnen kopen.



Kamp Pribor

Het tweede kamp was dat in Pribor, waar we zes dagen hebben doorgebracht. Hier verbleven 76 kinderen die bijna allemaal wees zijn. Ook hier hadden de kinderen veel plezier, genoten van goed voedsel en kregen les uit de Bijbel. Met een aantal kinderen hebben we 3D kaarten gemaakt. Ook hebben we met een groep tieners, waarvan een (Tanja) goed Engels sprak, een Bijbelstudie gedaan.



We waren erbij toen de kinderen blij gemaakt werden met kleding uit de in Soest ingepakte dozen. Het was leuk om de kinderen ook gelijk de kleding aan te passen.



Tijdens ons verblijf bezochten wij samen met Pavel Brodov een school in Mogilev, waar autistische en zwakbegaafde kinderen onderwijs krijgen en leren te werken met hun handen om zo later door middel van handenarbeid iets te kunnen verdienen. De kinderen maken schilderijtjes van lapjes, knopen, lint e.d. en de kinderen die verder gevorderd zijn, maken onder andere 'galajurken'.



De leiding van deze school vraagt om een Lock-machine.

Weet u iemand die er één heeft en hem niet gebruikt, laat het ons weten?

Tentenkamp Berezino

Het derde kamp dat wij bezochten was aan de rivier de Berezina. Dit is het kamp waarvoor we twee jaar geleden tenten hebben aangeschaft. Op deze plek kwamen 78 kinderen, terwijl er maar 50 uitgenodigd waren. Er moest rondgebeld worden om extra tenten te lenen en neer te kunnen zetten, gelukkig hadden wij er zelf ook eentje bij ons die we achter konden laten. Broeder Nikolai wil namelijk geen kinderen wegsturen die de mogelijkheid hebben om het evangelie te horen.



Met uw hulp hebben we Bijbels en evangelisatie blaadjes kunnen geven aan de kinderen die de kampen bezoeken.

Kamp Liski

Het vierde kamp dat we bezochten ligt in Liski. Hier is twee jaar geleden een kamp gestart dat georganiseerd wordt door de baptisten gemeente in Kobrin. Wij kwamen onverwacht, op de laatste avond van onze reis, via onze vriend Viktor Trubchik in dit kamp terecht. Kort hebben we daar iets mogen delen over wie de Heere Jezus voor ons persoonlijk is en waarom Hij is gekomen. We mochten spreken over Zijn verlossingswerk en dat iedereen zich moet bekeren. Het thema van het kamp was 'Transformation'. Toen we na 2 uur weer vertrokken werd ons verzocht volgend jaar toch iets langer te blijven.

Transport september 2017

De hele zomer door hebben de vrijwilligers kleding ingepakt in ons depot in Soest. Afgelopen 30 september hebben we de vrachtwagen geladen om alle hulpgoederen naar Wit-Rusland te brengen. Onze 'eigen' chauffeur Jan



Posseth is zelf onderweg gegaan, wat bijzonder is aangezien hij in maart een open hart operatie heeft ondergaan. Gelukkig is hij voldoende hersteld om de verre reis te maken. Intussen is de vracht goed aangekomen en hebben we diverse bedankjes via de 'social media' ontvangen.

Warmhouse Pribor en Gaarkeuken Tabea Mogilev

Vanaf half oktober gaat het Warm House op het kinderkampterrein in Pribor open voor ongeveer 25 arme ouderen die daarmee warm en verzorgd de winter door kunnen brengen. Daarnaast gaat ook de gaarkeuken in Mogilev open. Hier komen veel arme mensen, daklozen en zwervers. Dagelijks worden er 65 maaltijden uitgedeeld. Het is hard en soms moeilijk werk voor de medewerkers. Bidt voor hen dat zij toch in alle liefde voor de naasten hun werk kunnen doen.