



## In het kort

- Verslag reis Wit-Rusland
- D.V. 12 September 2015 het volgende transport.
- Tabea opent de gaarkeuken in Mogilev weer in oktober.

**VOOR DEGENE DIE DEZE NIEUWSBRIEF PER POST ONTVANGT:**

**WILT U DE NIEUWSBRIEF IN HET VERVOLG VIA DE EMAIL ONTVANGEN STUUR ONS DAN UW EMAIL ADRES.**

## Van het Bestuur

Op 18 Juni gingen wij op reis te gaan naar Wit Rusland. Wij hebben degenen die we al jaren ondersteunen bezocht en het werk bekeken.

Alvorens wij verslag doen willen wij u vragen om de HEERE te danken voor:

- een voorspoedig verlopen reis;
- de bijzondere ontmoetingen die we met de broeders en zusters hadden;
- dat we mochten spreken in diensten en daarvoor de juiste woorden ontvingen;
- de kinderbijbels die wij mochten uitdelen en de financiële ondersteuning voor de kinderkampen die wij konden geven.



*"Dank voor jullie gebeden en gaven en wij weten dat de HEERE met ons is." HEERE UW naam zij geloofd en geprezen!*

*In Hem verbonden, André en Christine Boele*

## De reis

### do 18 juni – bijzonder welkom Debe Wielkie Polen

Het eerste doel lag in Polen, namelijk een kinderkamp in Debe Wielkie, dat gerund wordt door Messias belijdende Joden. We hebben hier kinderkleding, schoenen en speelgoed gebracht. We werden hartelijk verwelkomd door Gustav en Maria en door mede-christenen uit Duitsland.

### vr 19 juni – grenspassage Belarus, inkoop kinderbijbels Kobrin, kort verblijf Maletch

De volgende dag ging onze reis verder en kwamen we met hulp van Aleks Trubchik de grens over van Wit-Rusland. Wij werden gastvrij ontvangen bij de familie Stephan Trubchik in Kobrin en gingen in de avond naar onze tolk Inna Karpowich in Maletch. De volgende dag hebben wij kinderbijbels, bijbels en andere christelijke kindertextuur gekocht. In de zondagse dienst in de baptistengemeente van Maletch mochten wij iets vertellen van ons werk en de eerste kinderbijbels uitdelen.

### zo 21 juni - Minsk: bezoek kindertehuis Love for Kids

In de loop van de middag vertrokken wij met Inna naar Minsk, naar Andrej en Varya, leiders van het kindertehuis Love for Kids. Zij hebben drie kinderen en drie pleegkinderen. In de weekenden vangen zij tieners op die in internaten wonen en organiseren zij één keer per week een avond voor dove kinderen. Recent hebben zij hebben een oud internaat opgekocht dat helemaal gerenoveerd moet worden, om daar kinderkampen te organiseren voor wezen en dove kinderen. Waarbij hun belangrijkste doel is dat deze kinderen het evangelie van onze Heer en Heiland Jezus Christus te horen krijgen. Zij hopen in 2016 van start te kunnen gaan. Dat er nog veel moet gebeuren blijkt wel uit de volgende foto's.



## AUGUSTUS 2015

Stichting Kinderhulp Tsjernobyl  
Patriciërslaan 64  
AMERSFOORT

Tel: 06 1595 4264  
Email:  
info@kinderhulptsjernobyl.nl

Website:  
www.kinderhulptsjernobyl.nl

Depot:  
Kostverlorenweg 12, SOEST

RABOBANK  
IBAN NUMMER:  
NL16 RABO 0379912198

**LET OP ONS GIRONUMMER IS  
VANWEGE TE HOGE  
BANKKOSTEN VERVALLEN.**



### di 22 juni - in de loop van de middag naar Mogilev: nieuw Kinderkamp

Samen met Andrej gingen we naar een voor ons onbekend kinderkamp, waar de pleegkinderen van Andrej en Varya verbleven. Dat kamp was uitsluitend georganiseerd voor weeskinderen. Volgens de statistieken komt 90 procent van de weeskinderen terecht in drugs- of alcoholverslaving, prostitutie en criminaliteit of pleegt zelfmoord. De leiders van het kamp zijn zeer bewogen met deze kinderen en hun grootste wens is dat zij de Here Jezus aannemen als hun Redder. Zij weten dat de kinderen daardoor ook gered zullen worden van zoveel ellende in hun leven. Ook hier mochten we 30 kinderbijbels achterlaten en hebben wij tijdens een hobby les met 25 kinderen 3D kaarten gemaakt. De kinderen vonden dat geweldig!

### wo 25 juni – warm welkom medewerkers van Tabea, kinderkamp Pribor

Dit jaar begonnen de kinderkampen van Pavel Brodov later dan normaal, waardoor wij de kinderen daar gemist hebben. Dit gaf ons wel de mogelijkheid om wat logistieke issues door te nemen en de medewerkers van de stichting te ontmoeten. Ook hebben we een internaat voor kinderen met een verstandelijke beperking in Mogilev bezocht. Pavel heeft daar een Bijbel en een paar kinderbijbels gegeven en ook daar hopen we dat Gods Woord mensen gaat veranderen. Ook voor de kinderen in de kampen hebben we kinderbijbels gegeven en konden wij een financiële bijdrage overhandigen.

### vr 30 juni – bezoek aan baptistengemeente Berezino

Al weer op de terugweg bezochten we Nikolai Shpak in Berezino. Met hem, zijn vrouw en kinderen en een aantal gemeenteleden bezochten we een internaat voor oude mensen om daar te evangeliseren. We hebben daar een maaltijd klaargemaakt voor 15 ouderen. De gemeenteleden zongen liederen en Nikolai las voor uit de bijbel. Hij vertelde ze het evangelie en bad voor ze. Tijdens en na de maaltijd praatten de gemeenteleden met de ouderen.



Bij Nikolai worden in de zomer kinderkampen georganiseerd. Voor de jongere kinderen wordt dat bij de kerk gehouden, net als bij ons de vakantiebijbelclub. Voor de tieners huurt hij tenten bij de rivier. Dit jaar wist hij niet of dit wel door kon gaan, vanwege onvoldoende geld. Hij was hiervoor aan het bidden. Namens de stichting konden wij een bijdrage doen, waardoor de tenten gehuurd konden worden. Er was grote blijdschap en de Here werd gedankt! In de zondagse dienst hebben wij dat met onze kerkelijke gemeente in Hilversum via een telefoonverbinding gedeeld. Voordat wij vertrokken mochten we ook hier kinderbijbels weggeven.

### ma 29 juni – afscheid van Inna in Maletch en terug naar Nederland

Na zoveel bijzondere ontmoetingen naderde de tijd om naar huis te gaan. Na afscheid van Inna, begonnen we op maandag aan de terugreis. Na een voorspoedige grensovergang arriveerden we midden in de nacht in Amersfoort.

### AUGUSTUS – eerste bericht uit Pribor

Nu bijna twee maanden verder, horen wij uit Pribor dat er veel zegen is geweest op het werk in de kinderkampen.

Pavel schrijft het volgende:

*".. Er waren meer dan 400 kinderen in 4 kampen. Veel van hen hebben uitgesproken dat ze berouw hebben over hun zonden en hebben de Here Jezus gevraagd in hun hart te komen. Er werd ook een kamp georganiseerd voor 160 joodse kinderen..."*

En van broeder Nicolai Shpak ontvingen wij al wat foto's en volgt er een verslag eind augustus.

